



De routebeschrijving is opgesteld vanaf de brug over de Korne waar u Buren binnenkomt, maar u kunt natuurlijk op basis van de kaart een eigen route kiezen.

1. Hier komt u de verstingstad Buren binnen en gaat direct het wandelpad op over de eeuwenoude stadswal.
2. Links van u ziet u het voormalige weeshuis van Buren welke op 25 mei 1612 gesticht werd door Prinses Maria van Oranje-Nassau. Sinds 1973 is hier het Museum der Koninklijke Marechaussee gevestigd.
3. Op de wal treft u nog de fundamenten van een middeleeuwse hoektoren welke in de 13e eeuw werd gebouwd toen Buren stadsrechten kreeg.
4. Op de hoek van de wal staan de twee kanonnen “Vogelgriep” en de kleinere “Vogelgriep zijn zuster”. Hier gaat u linksaf verder over de wal richting de molen
5. “De Prins van Oranje” is een ronde stenen stellingmolen die als korenmolen is ingericht. De molen werd in 1716 gebouwd als vervanging van een eerdere standerdmolen op dezelfde plaats.
6. De Culemborgsepoort is waarschijnlijk omstreeks 1400 gebouwd met overwelfde doorgang en zeventiende eeuwse verdieping, afgedekt door een zadeldak tussen puntgevels (oorspronkelijk trapgevels). De gevel aan de stadzijde is in 1816 nieuw opgetrokken; ook de poortbogen werden toen vernieuwd.
7. U kunt naar eigen believen een rondwandeling maken door het prachtige plantsoen waar tot 1804 één van de grootste kastelen van Nederland stond. Op 8 juli 1551 vond hier het huwelijk plaats tussen Willem van Oranje met de rijke Anna van Buren-van Egmond.
8. Wandel hier onder een boog van oude bomen door het historische Kastanje laantje, vroeger ook wel door de Burenaren het “vrijerslaantje” genoemd.
9. Aan het einde van het Kastanjelaantje gaat u linksaf de Kornewal op, de zuidelijke zijde van de verdedigingswal rond Buren.
10. Bij de Kniphhoek gaat u linksaf het smalle straatje in richting de oude Synagoge
11. De synagoge van Buren werd in 1804 gesticht door de toenmalige Joodse gemeenschap en heeft ongeveer 100 jaar als synagoge dienst gedaan. Daarna was de gemeenschap te klein geworden om nog een synagoge te kunnen voeren. Tegenwoordig wordt de ruimte gebruikt voor kunstexposities.
12. U loopt tot het einde van de Kniphhoek en gaat rechts de Voorstraat in waar u bij nummer 3 een bijzonder pand treft met een opschrift uit 1631 wat zegt: *“Sij mogen mij lyden en laeten leven die mij benyden en niet leven (zo)als ‘t God behaegt, beter benydt dan beklaeght”*
13. Op de hoek van de Markt vindt u het oude stadhuis van Buren welke van 1555 tot 1985 in gebruik is geweest. Sindsdien is in het stadhuis het Oranje & Buren museum gevestigd.
14. Tegenover het stadhuis vindt u de Waag en de St. Lambertuskerk welke in 1367 als kapel werd gesticht en in 1395 omgedoopt werd tot parochiekerk van de heilige Lambertus. Het huwelijk tussen Willem van Oranje en Anna van Egmond werd hier in 1551 voltrokken.
15. Als u rond de kerk loopt vindt u achter de kerk de Kerkstraat waar een zogenaamde “Travalje” staat. Een kleine met dakpannen bedekte opstal waar vroeger de paarden werden beslagen met nieuwe hoefijzers.
16. U kunt helemaal rond de kerk lopen via het pittoreske Kerkstraatje, waarna u weer uitkomt op de hoofdstraat.
17. U bevindt zich in de Peperstraat, vanaf hier kunt u terug naar de parkeerplaats of neem nog even de tijd om de verschillende winkeltjes en horeca te verkennen.